

Det var då det...



Ett barn som diar en get — det är det unika motivet på ett gammalt fotografi som häromdagen hamnade hos Kurirens Bollnäs-redaktion. Kortet har lånats ut av Anna Norberg som numera bor på Karlslund och det är hennes dotter, fru Mary Gustafsson som lämnat uppgifterna kring fotografiet.

Bilden togs av hennes faster, missionären Eugenia Norberg, under hennes tid i Indien. Eugenia Norberg var född i Röste utanför Bollnäs. Hon arbetade ihop lite slantar redan som tonåring och reste till USA som 14-åring. Där arbetade hon hos en familj som var metodister och blev själv metodist. Bara några år senare lämnade hon USA för gott och reste till Indien som missionär, utskickad av Metodiströrelsen. Hon placerades i Calcutta där hon sedan var verksam hela sitt liv. Hon arbetade bl a mycket med sjukvård i slummen i denna indiska miljonstad.

Eugenia eller Jenny som hon kallades besökte sin bror, mjölnaren Karl Fredrik Norberg i Röste, ett par gånger under årens lopp. Bl a var hon hemma 1914 och 1922. Då hade hon med sig presenter från Indien till brorsbarnen och fotografier som hon tagit med sin lilla lådkamera. Hon var mycket road av fotografiering. Jenny dokumenterade gärna indiskt vardagsliv och det var förmodligen i en sådan situation hon passade på att fotografera det lilla mörkögda barnet som diade familjens get.

1935 avled Jenny Norberg i cancer. Hon var då alltför sjuk att orka resa hem och hennes önskan om att få dö hemma i Bollnäs kunde inte gå i uppfyllelse. Hon ligger begravd på Metodisternas kyrkogård i Calcutta.